

## Hornet 1984 nr 4

Vårt första bidrag

*1981-01-01 ingick MKV/KA4 i ny organisation.*

*Myndighetens chef Bengt Rasin,*

*den lille och snälle*

*fick svårt när alla hans överstar skällde.*

*Dom fick ej som dom ville hat*

*Thorbjöm, Svante, Sture, var skall vi ta 't*

*Ställföreträdarn blev den som fick klara det mesta*

*till skräck och fasa för dom allra flesta*

*med bullrande stämman och den*

*bestämnda minen*

*han gjorde klart:*

*"De é jag som bestämmer i marinen;:"*

*En dag till förhandling man kallade facken*

*och båda var med lika styva i nacken*

*öv Ottoson den store och barske*

*öv Holmberg den lille men karske*

*Där satt dom och höjde rösten  
med hjärtan våldsamt klappande i bröstet  
och Holmberg aldrig någon rätsida fick  
Ottoson slog klubban i bordet och gick.*

*En stabchef från syd — han hette Nordh  
var mannen som allt fick bestyra  
fick kalla till förhandling mellan  
myndighet och personal,  
oftast i kansliets ordersal.*

*Det var ej lätt att företräda personal  
Överstarnas munhuggning var snudd på skandal  
Inget blev uträttat med denna mission.  
Därför vi nu fått en ny organisation  
något som blir än värre,  
antalet anställda blir färre och färre.*

*Öv Kristensson blir ny chef att  
styra och ställa.  
Troligen kommer allt det gamla att gälla.*

*Om flottister och kustartillerister*

*sluta att träta*

*kunde kanske mycket gå att utsläta.*

*Ett råd till den nye chefen må bliva I*

*åt facken ofta över Din tröskel kliva*

*LAS, TRAS, MBL, MBA-S skall gälla*

*utan att man hårda ord behöver fälla*

*f.d anställd*



— *Fiendens flotta har siktats vid Vinga! Klart skepp! Framåt full fart på båda!*