

GT 1985-01-28

Lämnades sanslös i snödriva.

Stenavakter anklagas för brutal misshandel

Stena-vakterna slog mig gång på gång i ansiktet med knytnävarna

Handbollsdomaren Sven Lydén från Göteborg berättar om sin skräckresa till Danmark.

Sven slogs medvetslös och lämnades i en snödriva i Fredrikshamn. Den danska polisen betecknar misshandeln som ovanligt rå.

De anklagade vakterna på Stena-färjan förnekar misshandel.



Svullen och blåslagen efter Danmarksturen med Stena Line. Handbollsdomaren Sven Lydén behövde inte ens polisanmäla Stena-vakterna, Fredrikshavnspoliserna tog upp saken själva. "En mycket rå misshandel",

Av CONNY HETTING och JOHAN WOPENKA

GÖTEBORG (GT) Det här är handbollsdomaren Sven Lydén, dagen efter en Danmarksresa med Stena Line.

Hans kropp är blåslagen och svullen. Ansiktet bär spår av kraftig misshandel. Halsen är rödflammig av strypmärken.

Sven Lydén var nykter när Stenas vakter tog hand om honom.

När färjan lade ut från Frederikshavn hittades han medvetslös i en snödriva.

Den danska polisen är i dag mycket upprörd:

— Lydén behövde inte ens polisanmäla saken. Det rör sig om en så rå och våldsam misshandel att vi själva genast tog upp saken.

Stena Lines vaktchef, Håkan Henriksson, tycker inte om att dansk polis lägger sig i fallet med Sven Lydén.

Frederikshavnspoliserna måste rendera fallet till Göteborgspoliserna.

Det inträffade ju på färjan, alltså svenskt territorium, säger han.

Håkan Henriksson fick redan på lördagen en skriftlig rapport från sin vaktpersonal om hur denna uppfattat det inträffade. Rapporten skiljer sig på ett anmärkningsvärt sätt från uppgifter från Sven Lydén, vittnen bland anställda i hamnen, polisen och sjukhuspersonal.

Det här är Svens berättelse: "Jag drack två öl och snaps till maten ombord på färjan. Dagen efter skulle jag döma en handbollsmatch, och jag fick absolut inte vara bakfull.

Eftersom jag hade tänkt stanna kvar i Frederikshavn över natten köpte jag en liten flaska whisky, att ta med hem. När färjan anlät till

Danmark hade jag ångrat mig, och beslutade åka med hem genast. Eftersom vakterna förklarade att man inte får resa hem samma dag och ta med sig skattefria sprit erbjöd jag dem att ta hand om flaskan, alternativt att jag skulle kasta bort den.

Trots det sa de att jag inte fick resa tillbaka. Jag hade inte uppträtt störande eller högljutt på båten. Jag var inte berusad eller otrevlig. Flera människor som känner mig kan vittna om detta.

När man ändå vägrade mig att följa med hem gick jag därifrån. En dansk ramparbetare tyckte att jag behandlats illa, och lovade hjälpa mig in via bildäck. Där möttes jag av fyra vakter, som strax fick hjälp av ytterligare två.

Jag förklarade att de inte hade någon rätt att hindra mig följa med tillbaka. Nu går jag ombord, sa jag, och är ni inte med på det får ni väl kasta av mig.

Jag gjorde absolut inget motstånd, det hade ju varit vansinnigt mot sex vältränade vakter mot sig. Jag försökte bara hålla mig upprätt eftersom golvet på bildäck var oljigt och smutsigt och jag hade finkläder på mig.

En av vakterna slog mig gång på gång i ansiktet med knytnävarna. En eller två av de andra tog strupgrepp på mig. Jag kunde inte andas, inte tala. Sedan blev allt svart.

Jag piggnade till efter en stund, när hamnarbetarna tog hand om mig. De ropade till båten via radio, att en passagerare låg skadad på kajen, men de fick inget svar.

Man berättade för mig att Stena-vakterna bara släpat ut mig från båten och slängt mig medvetslös i en snödriva"

Sven kördes i ambulans till sjukhuset i Fredrikshamn. Där lät en av läkarna honom blåsa i en alko-testballong.

— Du är grön, och skulle till och med kunna köra bil hem, om det inte

vore för skadorna, förklarade läkaren.

Den rapport Håkan Henriksson fått av sina vaktanställda ger en helt annan bild av det inträffade.

Henriksson berättar:

— När den här gubben försökte smita ombord via bildäck upptäcktes han och sex man rusade ner för att ta hand om honom. Då levde han rövare så han så småningom ramlade i durken och smutsade ner sina kläder. Så småningom fick de iland honom. Han ställdes där på kajen. Bara de fick av honom av båten så var deras problem ur världen. Sedan var det väl någon av killarna som stod där och vaktade tills klaffen gick upp.

Enligt Frederikshavnspolisens, som talat med vittnen i hamnen, har Sven Lydén utsatts för en mycket rå och våldsam misshandel av era vakter?

Våldsam

Det stämmer inte, ser du, han kastade sig på durken, med både olja och modd. Därför såg han kanske inte så trevlig ut.

Fick han den kraftiga blåtiran och de andra skadorna av att falla i golvet, menar du?

— Jag vet inte när de har uppstått.

Och strypmärkena runt halsen;

— Ja, dom tog honom slipsen när han var alltför våldssm. Dom höll honom i slipsen på durken, innan dom lyfte upp honom. Det kan tänkas att han fått märkena av det.

Var Sven Lydén medvetlös när han lämnades på kajen?

— Det finns som sagt två versioner av det inträffade.

Flemming Pedersen, vid Frerikshavnspolisens, håller i fallet, tills detta

överlämnas till polisen i Göteborg.

– Vi har bland annat talat med en hamnarbetare, som bevittnat misshandeln. Enligt honom har den svenska vaktpersonalen varit tämligen hårdhänt, berättar Pedersen

Får ni ofta in anmälningar och beskyllningar mot Stenavaktema?

– **Jaa...**

Alkotesten på sjukhuset vi att Sven Lydén hade 0,3 promille alkohol i blodet. Nästa vecka får man dessutom säkrare svar på hur berusad, eller nykter, Sven var genom de blodprov som tagits.