

GP 1991-04-13

Beredskapsminne att fira - När spaningsflyget låg i Hindås



Spaningsflyget i Hindås en stilla dag under beredskapstiden. Planet i Lilla Nösjön är en S5 Hansa.

Från sommaren 1941 till sommaren 1943 fanns militärt flyg i Hindås. Det var ett marinspaningsförband, baserat vid Lilla Nösjön och Idrottsgården. Två till tre flygplan, som kunde starta och landa på vatten, och ett 30-tal man var hela styrkan. Befälhavare var reservofficeren Carl Gustaf "Kagge" Rydélius, sedermera chef för Jönköpings flygplats, nu pensionär.

Flygförbandet i Hindås, Västkustens marinflygstation, hade till uppgift att spana över Kattegatt och Skagerrak. Det tillhörde den marinsamverkande flygflottiljen F 2 i Hägernäs och ställdes till chefens för Västkustens marindistrikt förfogande. Flygplanen var S5, populärt kallat "Hansan", samt S12 och S17.

"Kagge" Rydélius försöker nu samla folk till ett jubileum i Hindås. Han riktar följande skrivelse till gamla beredskapskamrater och andra:
— Det är nu 50 år sedan detta förband fullgjorde sina uppgifter såväl sommar- som vintertid med många minusgrader och mycken snö. Tanken har väckts om ett jubileum på Idrottsgården, numera Hindåsgården. Svårigheten att nå de kvarvarande från denna tid är stor. F 2 är som bekant nedlagt och vid förfrågan på krigsarkivet i Stockholm visade det sig tyvärr inte möjligt att få fram en personalförteckning över

förbandets mannar, av vilka merparten var från Göteborg. Måhända Du som läser detta har bekanta som tjänstgjort på förbandet — eller rent av själv gjort det, och är intresserad av ett sammanträffande på höstkanten. Om så är fallet är Du välkommen att kontakta Gunnar Johansson, Kastvindsgatan 1, 417 14 Göteborg, tel: 23 64 27, eller Kagge Rydelius, Polhemsgatan 9, 553 13 Jönköping, tel: 036-12 82 86. Utöver fotografiernas mångfald kommer filmer från denna tid att presenteras.

Du som är intresserad, samla Dina minnen, eventuellt med foto, för att berätta vid ett, som vi hoppas, kamratligt flyghistoriskt jubileum i höst, preliminärt på Hindåsgården.

Flygförbandet flyttade mellan olika platser, det låg en tid vid Gustavsberg utanför Uddevalla, och efter Hindås blev basen Björboholm vid Mjörn. Av intresse på havet under beredskapen var inte minst tyska örlogsfartyg samt de svenska lejdbåtarna på in- eller utgående.