

KUSTPOSTEN

Nr 2

Kustartilleristen

1954



UDDEVALLAVARVET

UDDEVALLA

NYBYGGNADER
OCH
REPARATIONER



Överste Åke Wockatz:

Ett jubiléum

Kystartilleriets Soldatforening i Oslo firade sitt 15-årsjubileum med en bankett den 19 mars detta år. Föreningen stiftades nämligen i mars 1939.

Till festligheterna varo bl a vissa ordförande i kamratföreningar i Norge, Danmark och Sverige inbjudna. Som vår dåvarande ordförande, överste Harald Callersström, var förhindrad att resa — regementet hade avskedsmiddag för chefsfamiljen samma dag — blev det mig som i vice ordförande förunnat att närvara som vår kamratförenings representant. De utländska gästerna blevo emellertid nycket få och utgjordes endast av presidenten för de samlede kystartilleriföreningar i Danmark, bankdirektör C. O. Thorsen, Silkeborg och undertecknad.

Först hör kanske något nämnas om Osloföreningen. Dess ordförande sedan 1951 är kontorschefen Peder Berg. Sammanträffandet och samvaron med honom har alltid varit givande. Han är en ordförande av det slag, som varje förening bör längta efter, rivande i sitt arbete på kamratfronten, imponerande i sin förmåga att få sina bröder med sig, en sällspord organisaför och charmant talare och i brödrakretsen en ovanligt spirituell och rolig kamrat. Förtjänsten av föreningens främstgångar bör han dock rättvist dela med sina goda medhjälpare, de äro såsom han entusiastiska, initiativrika och oerhört osjälviskt arbetande. Jag bör nämna några av dem, v. ordförande Haakon Nielsen, sekreteraren Sverre Dahl, (vars specielle skyddsling jag var under Oslobesöket), kassören Yingvar Scheen och Arvid Skoglund.

En norsk soldatförening är ej som hos oss en ren kamratsammanslutning utan verkar som en stödförening åt resp. vapen. Yrkesmilitärer ingår ej i styrelserna. Dessa kunnar sälunda obehindrat framställa önskemål eller krav för trupplagens räkning hos statsmakterna. Under för krigsmakten hårda år har man också genom penninggåvor kunnat bidraga till stärkande av försvaret. Unfr. Föreningen för Göteborgs Försvar!

Jag anlände till Oslo kvällen före jubileet och möttes på stationen av Dahl och Skoglund, och tillbragte en trevlig kvällstund med dem tills det blev tid att gå till kojs. Ett utmärkt rum på Grand Hotel med utsikt över Karl Johan hade ställts till mitt förfogande.

Som banketten skulle äga rum först kl. 19.30 följande dag, hade man större delen av dagen fri och den tillbragtes med Sverre Dahl som charmant ciceron. Vi besökade bl a Kontikiflotten med dess sevärdheter och vikingaskeppen. Polarskeppet Fram fick jag tyvärr ej se, där var stängt för vintern.

Snart var tiden inne för att skruda sig till banketten, som skulle äga rum i Oslo Militære samfund och hämtades jag i bil vid Grand Hotel. Lokalen är en motsvarighet till Militärsällskapet i Stockholm

eller Sjöofficersmässen i Karlskrona, en fristående smakfull byggnad, vackert inredd och naturligtvis försedd med många militära minnen.

Från entrén ledde trappor upp till själva festvagnen och vakter i gamla uniformer kantade dem. Fanfarer blåstes och man kände sig nästan som en betydelsefull person. Det högtidliga intrycket minskades ingalunda av det välniga och hjärtliga mottagandet, som gjorde att man genast kände sig som hemma, trots att man var i ett främmande land.

Så smäningom varo alla samlade och festspelet kunde börja. Första akten var ett ordenskapitel. Förhållandet är nämligen det att Kystartilleriets Soldatforening i Oslo har ett ordenssällskap, vilket särskilt hedrar dem, som under de svåra åren gjort anmärkningsvärda insatser för sitt fädeland, men

(forts. på sid. 14)

Flaggjunkare Brage:

SKYTTE

KA 4 skytteförening har med växlande framgång deltagit i Göteborgskretsens fältskjutningar med gevär. Bäst och jämnast har flj Öhrn varit med placering futtiga 2 poäng efter vinnaren. Flj Öhrn är dessutom föreningsmästare i såväl precisions- som fältskytte, marinmästare på gevär och förste man vid länstävlingen med pistol. Även med flera andra ledande placeringar har Öhrn dokumenterat sig som KA 4:s bäste skytt för året.

Vid marinmästerskap på gevär, kpist och pistol, som arrangerades av KA 2, deltog KA 4 med den här. En marinmästare + lagmästerskap på gevär (i laget ingingo flj Öhrn, kn Franke och lt Torehall) och två tredjeplaceringar i lag på pistol och kpist tyder på god jämnhet hos deltagarna. Kn Franke överraskade med en förstaplacering i en extratävling med gevär med utomordentliga 50 + 47 poäng i en dubbelserie.

KA-mästerskapet i skjutning med kpist och pistol gick vid KA 1. Där vann kn Franke officersklassen och flj Hermansson blev tvåa i uoffsklassen. I lagtävlingen segrade KA 2 med KA 4 på andra plats.

Som synes har KA 4 hävdat sig väl vid årets tävlingar. Skall emellertid standarden uppehållas i fortsättningen fordras mera intresse och träningsiver hos de yngre årsklasserna. Just nu förefaller det vara lifet klen med återväxten.



tör motorns bästa



Från marinmästerskapet i båtrodd

Kapten Bo Lennquist:

Några glimtar från årets idrott vid KA 4

Idrottens rikssällskap vid KA 4 har bedrivits med sikte på att träna upp uthålligheten och styrkan hos soldaterna. Man har även sökt att under tävlingarna mana fram den lagunda, som är nödvändig för "teamwork" under krig, varvid deltagarna före tävlingen fått fördela sig i lag eller patruller efter eget skön. Lagdeltagarna ha känt och litat till varandra, varefter uppgifterna lösts i god samverkan.

Fältidrotten har fått en framskjuten plats. Träningen har börjat med stridsgymnastik och hinderlöpning och fortsatt med terräng- och orienteringslöpning samt båtrodd, varefter tävlingarna utförts. Träningen har även tagit direkt sikte på de tävlingar som förestått, såsom regements-, marin och kustartillerimästerskap, III. MID tävlingar samt inter-skandinavisk- och militär femkamp.

Under vintersäsongen bedrevs inomhusidrott i form av basketboll och badminton samt fäktning. Serietävlingen i badminton vanns av 8. komp. lag. I kustartilleritävlingen i värjfäktning belade KA 4 lag 2. plats, I III. MID tävling hemfördes lagsegern av Grewin, Boman och Heinmar, efter hårdta duster med K 3, Göteborgsflottan och Lv 1. I individuella tävlingen hemfördes segern i juniorklassen av Heinmar.

Av vårsäsongens fältidrottstävlingar kan nämnas en orienteringslöpning, en fältlävlan samt en rekrytfältlävlan. Den sistnämnda vanns av 12. komp. Vidare förekom en fältlävlan mellan off, uoff och ubef, där uoff-laget hemförde segern och för alltid

erövrade Känsö Landstormskamraters vandringspris. Regementet deltog även med lag i kustartilleri och III. MID-fältlävlan och kom där på 4. resp 12. plats.

I augusti började tävlingarna i båtrodd med regementsmästerskap, som vanns av 12. komp såsom världen var. Kustartillerimästerskapet och marinmästerskapet, som anordnades vid KA 4, vunnos både av detta lag. Tränare för laget och cox i sluppen under framgångarna var flj Hermansson.

För uttagning av deltagare i kustartilleriets lag i Interskandinavisk femkamp anordnades en uttagningstävling i juli. Vpl Selven från regementet kom med i laget till Köpenhamn, där tävlingen gick av stapeln. Norrmänne vunno lagsegern, men Selven tog priset som bäste deltagare.

Under höstsäsongen ägde soldatfältlävlan för årets rekryter rum på norra Hisingen. Det var en krävande tävling, som omfattade stridsskjutning med kpist, orienteringslöpning, rodd i överskeppningsbåtar och hgrkastning. Bästa kompani blev 2. komp och bästa patrull dess 4. patrull med vk Leijon, vpl Bergqvist, Johansson, Josefsson och Göransson, som visade upp ett utomordentligt "teamwork".

Vidare anordnades en orienteringslöpning under mörker vid reg, vilken vanns av furir Gustafsson, 12 komp. I III. MID budkavletävling, som gick genom

(forts. på sid. 7)

SKANDIA-MOTOR

De mindre typerna av Skandiamotorer är en idealisk drivkraft för sjövärdiga nöjesbåtar, fiskebåtar, livbåtar, mindre lotsbåtar m. m.



Skandiamotor typ 13, 10 hk vid 1000 varv/min.
Levereras med backslag eller med friktionskoppling och propeller med omställbara blad.



- * Högsta driftsäkerhet
- * Lätt och snabb start
- * Enkel skötsel
- * Låga driftskostnader
- * Stor livslängd
- * Ingen eldfara
- * Vibrationsfri gång, lättmetallkolv

SKANDIERVERKEN - LYSEKIL

BERGBOLAGEN

LYSEKIL · STOCKHOLM · GÖTEBORG · Malmö · SUNDSVALL
Tel. Skandiaverken Tel. 108940 Tel. 130789 Tel. 25001 Tel. 58505

ALLMÄNNA INGENIÖRSBYRÅN AB

*Konsulterande ingenjörsfirma för väg- och
vattenbyggnader*

Huvudkontor:

Blasieholmsborg 11, STOCKHOLM
Tel. 232430

Avd.-kontor:

Malmö — Göteborg — Sundsvall
Umeå — Luleå — Östersund
Karlstad — Kalmar

*Vi hedra och hylla
kamrater som jubilera:*

75 år:

Löjtnant (mar) Janne Wiktor Strandh,
Örebro 24/ 2 1955

70 år:

F. d. Hälsovårdsinsp. Fritz Andersson
Göteborg 21/ 5 1955

65 år:

Stationsmästare Arvid Odenhem, Gtbg	5/ 3 1955
Kassör Erik Lundell, Göteborg	24/ 4 1955
Kontorsskrivare Hjalmar O. Olsson Stockholm	4/ 5 1955
Verkmästare Gustaf Andersson, Gtbg	15/ 5 1955

60 år:

Förvallare J. E. Nyström, Färösund	10/ 1 1955
Kamrer Fritz Björklund, Floda	19/ 1 1955
Verkmästare Ludvig Rosdahl, Göteborg	29/ 1 1955

55 år:

Snickare Gustaf E. Gustafsson, Källered	31/ 1 1955
Inspektör Eric A. Johansson, Göteborg	2/ 5 1955
Förste kontorist Gunnar Wiggo Nilsson Göteborg	3/ 5 1955
Disponent Erik Dempe, Göteborg	9/ 5 1955

50 år:

Trädgårdsmästare Edvard Pettersson, Göteborg	5/ 1 1955
Konsul Magnus Wiberg, Malmö	24/ 1 1955
Varvsägare Gustav Ekelund, Köpstadsö	28/ 1 1955
Köpmann Arthur Johansson, Göteborg	4/ 5 1955
Förrådsförvallare Sven Johansson, Borås	7/ 5 1955
Kassör Harry Jonsson, Göteborg	14/ 6 1955
Trädgårdsmästare Bertil Andersson, Göteborg	15/ 6 1955
Överstelöjtnant Bertil Sundholm Vaxholm	24/ 6 1955

NDACK

Vi var med från början



G. C. FAXE AB - MÄLMO

AVD. NORDISKA ACKUMULATORFABRIKEN
Lærochegatan 4, Tel. FAXIUS

Lundes äldsta bilbatterifabrik

STOCKHOLM
Tel. 21 65 51—21 65 52

GÖTEBORG
Tel. 15 02 59

SUNDSVALL
Tel. 3408

(NAGRA GLIMTAR . . forts. fr. sid. 5)

dag och natt på tre sträckor norr om Uddevalla och på Tjörn i enligt hällande regn, deltag KA 4 med två lag, som placerade sig på 8. resp. 17. plats av 30 deltagande lag, varav de flesta varo infanterister.

I korporationsserietävlingar i fotboll och handboll i Göteborg har föreningen deltagit med ett lag i variera. Båda lagen har vunnit resp. serier.

I motortävlingarna, som omfattats med stort intresse, har KA 4 deltagit i III. MID tävling med 2 ekipage, som placerat sig 8. resp 16. bland 22 startande.

Som en nyhet för året kan nämnas den utbildning i räddning av nödställda i isvak, som bedrivits dels medelst föredrag och filmsörevisning och dels med en stor förevisning i en isvak i Saltholmens kallbadhus i februari, varvid ett 10-tal hårdade vinterbadare av off, uoff och ubef grad på ett realistiskt sätt föllo i vaken och visade olika metoder och hjälpmittel för att rädda sig upp själv och för att rädda andra.



Vi svenskars har inte stora möjligheter att mäta oss med andra länders folk, när det gäller att för turister och gästländske främplingar visa upp imponerande minnesmärken från gångna generationers liv och verksamhet. Vi saknar helt mäktiga, tusenåriga katedraler och konstskatter, som sydligare länder är så rika på, och som vi gärna reser ut och beundrar. Men i stället har vi i dag en kulturell och social standard, som saknar motstycke i hela världen, och som vi är stolta att visa våra gäster. Denma kultur är resultatet av våra förfädars idoga kamp mot ett kallt klimat och en karg otillgänglig natur. En kamp, under vilken de djärva nyörjarna hela tiden varit tvungna att ha uppmärksamheten riktad på försvaret mot alla illasinnade krafter. Runt om i vårt land bär runstenarna och hällristningarna, bygdeborgar-

Ute i älvmynningen ligger Nya Älvborgs fästning som ett vackert smycke. "Västkustens nyckel" har man kallat fästningen och detta med all rätt. Låt vara, att Nya Älvborg endast ett par gånger varit utsatt för direkta angrepp, men säkerligen har dess blotta tilvaro vid mer än ett tillfälle avhållit en fiende från att anfalla Göteborg.

Den 6 april 1641 låg danska flottan under kung Kristian IV befäl för ankar på Vikefjorden nuvarande Älvborgsfjorden — mellan Kyrkogårdsholmen och Käringberget. Dagen före hade den under holländsk flagg försökt segla förbi Älvborgs slott in till Göteborg. Listen misslyckades emellertid, och danskarna fick stann. ute på fjorden. Det var inte förra gången den danske kungen var i Göteborg. Redan 1611 hade han varit här och den gången brände han Karl IX nya stad vid väster havet, grundlagd 1607, och den första staden som bar namnet Göteborg. Samtidigt jämnaade han staden Nya Lödöse med marken och brände ner Älvborgs slott. Den här gången var det meningen att den nya staden Göteborg skulle ödeläggas, staden som svenskarna hade börjat grundlägga 1618, och som fått sina privilegier den 4 juni 1621.

Danskarna gick nu in för att avspärra Göteborg från all tillförsel från sjösidan, samtidigt som

NYA ÄLVSBORG

AV ANDERS BOTHÉN

na och de äldre kyrkobyggnaderna med sina tjocka murar och gluggar till fönster vittna om dena försvarskamp. Det är här fråga om enkla minnesmärken, utan alla anspråk på uppmärksamhet från turisten — men desto mer värdefulla för oss svenskar.

Från 16-, 1700-talet är antalet synliga minnesmärken fler. Aven göteborgstrakten och västkusten kan från denna tid uppvisa många vackra byggnadsverk. I Göteborg främst kronhuset, som påbörjades 1642, och de båda skansarna, Kronan och Lejonet, uppförda i slutet av 1600-talet.

en dansk här skulle angripa söderifrån och norska trupper anlägga en skans vid Rya nabbe. Man drog sig inte för att nedlägga båcken på Vingå, och lägga två danska örlogsmän under holländsk flagg där ute, för att lägga beslag på alla svenska fartyg på ingående till Göteborg. I ett brev till rikskanslern rapporteras från Göteborg den 13 april 1641, att "den falske räfven, jutekungen, hade lätit förfärdiga en skans (blockhus) på en holme i den svenska skärgården, Kyrkogårdsholmen benämnd; där låg han med sin flotta och hade den 11 frestat, bur

långt han kunde skjuta därifrån. Med lod hade han då nått över Käringberget, och med skrot in på landet under samma berg." Förutom denna skans började danskarna utföra försänkningar i inloppet, varigenom man ville förhindra att den holländska flottan kom svenskarna till undsättning. Kung Kristian reste under tiden till Bohus för att sammanträffa med sin svärson, stålhållaren i Norge Hannibal Schestedt. Från Bohus sände han ett brev till landshövding Nils Mannersköld i Göteborg, och uppmanade denne att uppgiva staden. Landshövdingen svarade att om danske kungen ville besöka staden Göteborg, skulle han som en ärlig man och kavaljer veta att möta hans majestät på så sätt som en fiende bör motlagas. Brevet var daterat den 17 april 1644.

Emellertid ingick rapporter till kung Kristian, som hade till följd att danska flottan skyndsamt avseglade från Göteborg på eftermiddagen den 28 april. Holländska flottan hade siktats, och från danskts håll fruktade man att få hela sin flotta innesluten.



Utanför fästningen ligger ett långsträckt utanverk, det s. k. hornverket, med i vallarna inbyggda valv. Här finns också inåt staden en skyddad hamn med stenbryggor. Genom ett valv i muren kom man från den yttre båthamnen in i en inre, nu igenfylld sådan. Den vackra byggnaden var en gång fästningens sjakhus, om vilket det berättas, att utrymmet där var så trångt, att patienterna ofta fick ligga två i varje säng, för att alla skulle få plats. Byggnaden är uppförd omkring år 1775.



Kommendanthuset på Nya Älvborg är en av Göteborgs vackraste byggnader. Här var förr fästningens expeditionslokaler inrymda jämte bostäder för kommandanten och övriga officerare. Till vänster om kommandanthuset ligger den s. k. stenkasernen med logement för underbefäl och besättning. Till höger en mindre byggnad avsedd för vakten, corps de garde, eller som besättningen kallade den "kortugale". Till höger om vaktlokalen ligger ingången till en av fästningens krutkammare.

Gothenbrille var det namn

kung Kristian gav skansen på Kyrkogårdsholmen, och denna skans var ursprunget till Älvborgs fästning, som svenskarna började anlägga, för att hindra ett upprepande av de danska försöken att spärra hamninloppet.

Redan 1611 hade man, efter påtryckningar från magistraten i Göteborg, provisoriskt befäst Kyrkogårdsholmen, och 1652 yrkades från staden myndigheter att den skulle förses med permanenta verk, för att skydda staden mot blockaden till sjöss.

I augusti månad 1653 tog befästningsarbetena på allvar sin början under ledning av general-kvartermästaren Johan Wärnschiöld. Denne efterträddes vid sin död 1674 av Erik Dahlberg. Sedan gamla Älvborg raserats 1660 förordnade regeringen att fästningen på Kyrkogårdsholmen skulle överläggas namnet och kallas Nya Älvborg.

Fästningen består av ett oregelbundet bastionerat femhörnigt verk med kasematterade kurtiner,



med 88 oktan

— Sveriges bästa bensin —
är 5 enheter bättre
än all annan bensin.
Ger bättre acceleration
och upp till 10 % ökad motoreffekt.
Kör till IC
— återbäring på köpet.

**pröva själv -
känn skillnaden**

ERIKSBERGS
MEK. VERKST. AB. GÖTEBORG



Fästningskyrkan är belägen i tornet och har två ingångar. Inne i kyrkan löper på tre sidor en läktare, vars skrank är vackert ornerat och försedd med 11 konstnärligt utförda porträttmedaljoner föreställande Kristus med Moses till vänster och Johannes till höger, de fyra profeterna och de fyra evangelisterna. Altartavlans motiv är Kristus på korset och däröver en mindre målning, Skapelsen, med en ängel på vardera sidan. Porträttet av Karl XII är en kopia, vars orginal förvaras på Göteborgs museum.

Av vars frakter den mot segellen i söder vextande var uppförd i två våningar. Mitt på kurlinen i norr uppfördes ett fyrkantigt torn med huvudingång till själva fästningen. I tornets andra våning är slottskyrkan belägen, och från dess läktare för en trappa i tornmuren vidare till tornets tredje våning. Tornets fjärde våning revs 1766, då den var mycket bristfällig. Säväl tredje som fjärde våningarna i tornet var anordnade för uppställning av artilleri med två pjäser på varje sida och i varje våning. Befästningsanläggningarna på den norra holmen utgöres

av ett hornverk med framförligande mindre utanverk.

Under de massiva vallarna ligger flera förrådsvalv, krutkammare m. m. När fästningen på 1830-talet uppläts till fängvården, användes dessa som fängvalv. I en tidningsnotis den 30 januari 1852 meddelas, att den äldste av landets livstidsfänglar, Carl Palm, avlidit på Nya Älvborg. Palm hade genom Kungl. Maj:ts dom av den 7 augusti 1798 för subordinationsbrott och första resan stöld blivit dömd till livstids straffarbete, och sålunda tillbragt över 50 år på

fästning. Fängdräkten på Nya Älvborg var den vanliga grå med bokstäverna LF i svart insydda på ryggen. Officiellt betydde de båda boksläverna livstidsfänge, men bland fängarna var den vanliga tolkningen LEVE FRITTEN!

Sista kommandanten på Nya Älvborg var majoren H. E. von Normann. Denne hade som ung kommanderats som instruktionsofficer till Stockholm, där han gjorde sig bemärkt genom sitt skarpa matematiska huvud, men också genom sin bitande kvickhet. Major Normann stod i gunst hos konung Oskar I, och hans utnämning till kommandant torde närmast ha föranlets av konungens önskan att fängarna skulle behandlas på ett mänskligare sätt än tidigare. De fångar för vilka major Normann fattat förtroende åtnjöt också stor frihet, vilken inte miss brukades.

Den 23 december 1868 kunde man i tidningarna läsa en liten notis under rubriken "Avdankad fästning", vari meddelades, att Kungl. Maj:t förklarat att Nya Älvborgs fästning skall upphöra att räknas bland rikets fästningar.



Under Tordenskiolds belägring av Nya Älvborg i juli 1719 låt kommandanten, överstelöjtnant Lillie, en söndag kommendera halva fästningens besättning till gudstjänst. Tordenskiold låt emellertid inte sina kanoner vila ens under gudstjänsttid. En kula fann väg genom en av kyrkans fönstergluggar, slet av benet på en kanoniär, som satt på läktaren, och fastnade i muren över ingångsdörren.

Tormod Ulleberg:

Svensk-norske tanker ved årsskiftet.

Först av alt vil jeg ha sagt Kamratföreningens ledelse och årsmöte en varm takk för den hedra som bevisades meg ved at jeg er tildelt foreningens plakett i gull. Jeg mottok den i ærbödighet og i den sikre forvissning at denne utmerkelsen forplikter — den er jo like meget en anerkjennelse for hva jeg har gjort hittil for kustartilleri-saken som en formaning om hva som bør gjøres fremtidig. Altså kjære alle sammen, takk for en plakett som jeg er stolt av å eie, jeg skal ha dens appell klart for øye.

Det er högst intressant å iaktta utviklingen av vennskapet mellom svenske og norske våpenbrödre. Stillingen er jo den at våre felles minner og interesser og våpen hugger over-tvert all nasjonal rivalisering og setter **fellesskapet** i höysetet! Sely om en svensk og en norsk kamratforening selvagt har sine særegne trekk, så har vi sandelig ennå flere trekk som **binder**. Og i disse små ulikheter og store likheter finner vi våpenbrödre hverandre.

Vi ser dette som et sundt utslag av en skandinavisme fri for fraser og bygget på realitet. Nemlig den enkle sterke realitet som ligger i fedrelandskjærighet.

Vi i Østfolds Kystartilleristers Forening er meget glade over den kontakt vi har med dere, den gir oss høve til å se ut forbi vår egen snevre krets og den er bererik for oss. Et juleönske fra oss må derfor nødvendigvis formes som et håp om at de 250 km. mellom Göteborg og Fredrikstad må bli så små at vi oftere får se hverandre. La oss så bygge vidre på kamratskapets grunn og höyne våre ideer. La oss ikke riste på hodet og si at det har litet å bety for verdenssituasjonen hva 2 soldatforeninger foretar seg — la oss heller være takknemlige for at vi har no å riste med — at vi har vett nok til å vite at fremlids frihet for våre land kan trygges av folk som oss!

Og så kjære kamrater, et lykkelig nytt år for gamle Svea og en fredelig jul for hver av dere og endelig: Ö. K. F:s og mine egne oppriktige gode ønsker om et godt 1955 for Kustartilleriets Kamratförening.



KOCKUMS
MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG
Malmö

Notiser

Kamratföreningen förelag söndagen den 5. sept. en utfärd till Känsö. Ett 25-tal medlemmar hade hörsammnat kallelsen och deltog i färden. Värdet var synnerligen vackert och det är bara att beklaga att icke flera medlemmar hade infunnit sig, allrahelst som en mycket intressant och instruktiv rundvandring förelogs med kapten Bjernekull som ciceron.

Vid de militära kamratföreningarnas vårvandring i Stockholm med korum på Skansen deltog vår förening med fana.



NORDENS
STÖRSTA
POPULÄR-
TEKNISKA
TIDSKRIFT



Den 12. november fyllde Alex Hawborn 70 år. På morgonen uppväktades han av ordföranden och sekreteraren, varvid ordföranden med några hjärtliga ord önskade honom lycka och välgång och överlämnade en bukett vackra nejlikor. Några dagar dessförinnan hade ett tiotal av de äldre kamraterna inbjudit Hawborn till ett samkväm med anledning av den närliggande 70-årsdagen.

därjämte och de föreningens medlemmar, som nedlagt särskilt förtjänstfullt arbete för denna. Orden kallades Den Gyldne Kanon med överste Willoch som stormästare, och utdelar storkors, kommandörs- och riddarkors samt hederstecken. Den högsta utmärkelsen storkorset innehålls endast av överste Eriksen, Oscarsborgs kommandant den 9 april 1940, som utan särskilda instruktioner, i svårt läge hävdade Norges neutralitet, beskött och sänkte Blücher, därmed visande en sällspord beslutsamhet och viljekraft. Avsikten var att marinchefen, vice amiral Storheill skulle mottagit kommandörstecknet. Han var emellertid av sjukdom förhindrad närvara.

När ordenskapitlet var slut började festnätiden. Det hölls många tal, och som alltid lider den goda maten därav. Som toastmaster tjänsgjorde disponent Haakon Nielsen. Överste Hersleb Enger, generalinspektör och chef för kustartilleriet, utbragte konungens skål och disponent Solheim, president i Norges Soldatförbund, den för kronprisen, Soldatförbundets höge beskyddare. För kustartilleriet talade föreningens förre ordförande, överingeniör Södring, vars tal omedelbart besvarades av överste Enger. Högtidstalet hölls av ordföranden Peder Berg. Bankdirektör Thorsen överlämnade efter ett trevligt anförande till Berg de danska föreningarnas hederstecknen och själv överräckte jag, efter ett anförande, en med blommor fylld orreforsvas, på

vilken vårt föreningsvapen, mottagaren och datum voro incitade. Peder Berg har nämligen tidigare erhållit vår förenings förtjänstmedalj i guld. Disponent Solheim talade för Norges Soldatförbund och fältpräst Asbjörnsen för kamratskapets betydelse. Dessutom framförde ett tiotal representanter för olika föreningar sina lyckönskningar till den jubilerande föreningen. Den stämningsfulla måltiden avslutades med ett gästernas tack för en angenäm och god måltid, framfört av överstelöjtnant Landmark, nuvarande kommandant på Oscarsborg. Fester fortsatte långt in på småtimmarna och man skildes så smäningom, tacksam och glad efter en strålande kväll.

För mitt vidkommande voro emellertid festligheterna ingalunda slut. Lördagen bjöd på mycket av intresse. Sightseeing på förmiddagen och på kvällen teaterbesök, som efterföljdes av en trevlig supé till sammans med familjerna Berg, Dahl och Skoglund. Trevligt sällskap, god mat samt gästuppträdande t. bl. a. Lilli Ziedner.

När jag tidigt på söndagsmorgonen skulle anträda återresan till Göteborg, låg hela Oslo vit av nyfallen snö.

Äter i fädernestaden ser jag med tacksamhet och glädje tillbaka på dagarna i Oslo, som för mig komma att förblif ett oförgätligt minne av gästfrihet, gästvänskap och sällsynt god kamratanda.

Husqvarna

cyklar	diskmaskiner
motorcyklar	tvättmaskiner
mopeder	kylskåp
symaskiner	kaminer
strykjärn	pannor
bordsemaj	spisar
gjutgods	jaktvapen
gräsklippare	

„gör allt för Er“



SVEN SALÉN AKTIEBOLAG

Skeppsredare, Skeppsmäklare & Befraktningsagenter



STOCKHOLM

STYRMANSGATAN 4

Telegram: "SALÉNSHIP"

Telefon: 679760



GÖTEBORG

SKEPPSBRON 4

Telegram: "SALÉN"

Telefon: 112963, 112964, 114964

SOLSTICKAN

HJÄLP BARNEN
TILL *kälba*
KÖP SOLSTICKAN