

KA

Fyren



Foto: Fredrik Toll

Redaktören har ordet

När jag nu släpper detta numret med mig som redaktör, är det åter med blandade känslor. Som Ni ser är det ett banat nummer, med 12 sidor istället för de vanliga 16. Detta beror inte på minskad ambition, eller brist på material. Tvärtom beror det på tankar om ökad bredd och ett nyttänkande inom styrelsen.

Vår ordförande och tillika regementschefen vid KA 4 vill ha ökad samhörighet mellan regementet och kamratföreningen: "Det går inte att skapa en bra framtid om man inte har en historia att stötta sig på".

Hur går detta då ihop med ett humu- och innehållsmässigt magrare nummer? Jo, tanken från styrelsen är att förelägga arsmöter ett förslag att utöka antalet nummer till fyra per år, istället för nuvarande två. Vi får då 4 x 12 sidor istället för 2 x 16.

De extra sidorna skall fyllas med information från regementets vardag. Samtidigt som jag tror det kan vara intressant för oss i kamratföreningen att följa regementets göranden och lätanden, skall vi bjuda dagens soldater på dess historia. Det ena är inte viktigare än det andra. Det skall fortfarande vara en kamratföreningstidning, där Ni förhoppningsvis skall hitta allt det Ni är vana vid, men även ett informationsorgan för regementet och dess personal.

Under arbetet med detta nummer, har jag förstått att den vardag de flesta av

oss var vana vid under vår aktiva tid, inte längre existerar. Officerare på alla nivåer har tagit tjänstledigt för att prova civila jobb, andra jobbar halvtid eller inte alls på gäst. Vidareutbildningarna är legio och tjänsteresor är inte förbehållet några få, utan personal av alla kategorier rotar sig betydligt mer än tidigare.

En av de stora omvälvningarna är väl att Kustartilleriet mer eller mindre har slutat utbilda till fast KA. Det är rörligt försvar som gäller. Denna rörlighet är givetvis en anpassning till dagens högteknologiska samhälle, där rörlighet är en förutsättning för överlevnad både civilt och militärt. Denna rörlighet ställer stora krav på all anställd personal. Rörlighet lär aldrig gå över i rörlighet.

Jag vet att plutoncheser har tagit ner sina plutoner till vårt eminente museum för att de värpliktiga skall få bakgrund till det de håller på med och en ökad förståelse för kustartilleriet. Jag hoppas att vår tidning också skall kunna bidraga till detta.

Eftersom jag letat samarbetsformer med och befattningshavare vid regementet, har tidningen blivit sen och inte i paritet med min ambition. För detta är jag och jag ensam ansvarig. Det är min okunskap blandat med ett par veckors influensa och svårighet att komma igång efter den som gjort det. Jag skall för-

söka få bättre rutiner och minskad pressläggningstid framöver. Innanhållsmässigt har som sagt detta nummer blivit tunt. Bl.a. har fortsättningen på Nils Odebos krönikा över Nya Varvet på 20-30 talet och en artikel av Roland Kjellberg med rubriken "Åren svinner, men kvar blir minnen" fått stå över på grund av platsbrist.

Lite bilder och mycket text är ett annat (tillfälligt) resultat av detta.

Tanken var också att få med KA 4 nuvarande organisation och också en kalender, så vi utomstående skall kunna följa vad som händer vid regementet. Detta far nu anstå till senare nummer. Om årsmötet köper denna idé, kommer nästa nummer att vara kanske fifty/fifty kamratförening / regementets nutid.

Vi har tagit in offert på denna nya form av tidningen, och för kamratföreningens del, innebär detta inte någon som helst fördyring jämfört med idag.

Med dessa ord ger jag Er nummer två av denna tidning med mig som redaktör.

Kaj Modig

Kamratföreningens styrelse:

Ordförande:	Bengt Delang
1 Vice ordf.	Gustav Lundberg
2 Vice ordf.	Kjell Sörquist
Sekreterare:	Christer Norlander
Skattmästare:	Sven-Göran Palm

Klubbmästare:	Erik Nicklasson
Redaktör:	Kaj Modig
Ledamöter:	Gunnar Hellekant Lars-Åke Krantz N-G Löfgren Leif Nyberg

Tänkta utgivningsdagar för KA Fyren:

Diskussionsunderlag från redaktionen	
Nr 1	Milten januari
Nr 2	Början april
Nr 3	Mitten augusti
Nr 4	Början november

Omslagsbilden:

Full fart!
Regementets Dag 1998
Fotograf Fredrik Toll

Katt vände lampo
lös i magen

Adressen till föreningen är:

KA4 kamratförening c/o Muscel
MKV
Box 5155
426 05 Västra Frölunda

Ordförandens spalt



I skrivandets stund har vintern ännu inte släppt sitt grepp. Snövädren återkommer med en trist regelbundenhet. De kalla vindarna påminner om den process försvarsmakten nu befinner sig i. Efter det politiska tumultet i försvarsfrågan kring jul och nyår så har försvarsmakten nu lagt in högsta växeln i utredningsarbetet för att utforma ett nytt försvar.

Målsättningen är att lämna ett förslag till målbild, dvs en principiell utformning av försvaret, till regeringen under maj månad. I början av sommaren skall sedan ett förslag till ny grundorganisation börja tas fram. Utifrån den målbild som tidigare utarbetats kommer en ny organisation mm att redovisas för försvarsdepartementet preliminärt i september. Efter sedvanligt propositionsarbete väntas riksdagen fatta beslut tidiast i december 1999 men trotsigen först efter nyår. Då, och först då, vet vi vilka förband som skall läggas ner och vilka som får vara kvar.

De "kalla vindar" som jag nämnde inledningsvis har dock redan gett sig tillkänna. Ett sådant exempel är den lista på förband som skulle läggas ner, bla utpeckades KA 4, som publicerades i media efter Folk och Försvars konferens i Sälen. Som alla inser efter den beskrivning av arbetsgången som jag redovisat så har en sådan lista ingen förankring i verkligheten. Listans existens har

även dementerats av högkvarteret med eftertryck. Den tråkiga effekten av denna massmediala skrön är att den skapar en obefogad oro hos de anställda. Det enda vi vet säker är att KA 4, liksom alla andra förband, kommer att få genomgå en noggrann prövning före försvarsbeslutet.

Jag anser dock att vårt utgångssläge är gott. Den utbildning av främst amfibieförband som vi genomför innehåller moderna enheter med en utvecklingspotential för framtiden. Övningsförutsättningarna i skärgården med dess terräng och farleder, bra övnings- och skjutfält nära Göteborg är de bästa för amfibieförband. Närheten till storstaden med åtföljande sociala och ekonomiska fördelar är självklart ett plus. Möjligheterna till samövning och samordning av verksamheten med övriga förband i garnisonen på Käringberget är också en viktig faktor. Här finns ytterligare utvecklingsmöjligheter för framtiden. Ytterligare 300-400 värnpliktiga skulle kunna utbildas här utifrån förlägningskapacitet mm. Sist men inte minst torde det även vara politiskt önskvärt att bibehålla en stark försvarsorganisation i Sveriges näst största stad.

Argumenten för regementets framtid är enligt min mening goda. Det går dock inte att ta något för givet. Vi kommer därför att i fortsatt samverkan med övriga enheter inom garnisonen att sakligt argumentera för var sak. Främst riktar vi oss då mot

militära och politiska beslutsfattare. Flera politikerbesök har redan skett vid Käringberget och fler politiker kommer att besöka oss under våren. Det är viktigt att vi alla hjälps åt i argumentationen och då inte minst kamratsföreningens medlemmar. Jag är i grunden optimist beträffande KA 4:s och försvarsmaktens framtid här på västkusten men det kommer att krävas stora ansträngningar av oss alla.

Trots turbulensen kring försvarsfrågan så pågår den vardagliga utbildningsverksamheten vid regementet med osörminskad intensitet. Utbildningen av fjolårets värnpliktiga genomfördes med ett gott resultat även om vi av ekonomiska skäl fick reducera de avslutande förbandsövningarna. Årets utbildning av huvudomgången är nu i full gång och de sista värnpliktiga i denna omgång ryckte in i början av mars.

Jag hade själv möjlighet att inspektera plutonsbefälseleverna under vinterutbildningen som nu återigen hade förlagts till Trängslet i Älvtdalen. En av dagarna sjönk temperaturen ner till 38 grader! Behovet av skaffa sig grundläggande färdigheter om vintermiljö blev därmed tydligt för alla. En annan viktig övning är den sk utbildningskontrollen som genomförs under vecka 20. Under

denna har de värnpliktiga som ingår i amfibieförbanden möjlighet att "erövra" den eftertraktade gröna baskern.

Vi planerar även i år att genomföra regementets dag. Denna gång är det tänkt att ske i form av en Försvarsmaktens dag med enheter ur alla försvarsgrenar som deltagare. Preliminärt genomförs detta lördagen den 5 juni på Käringberget. Regementet går senare högvakt den 19–20 juni och den 23–25

juni vilket kanske kan locka några av kamratföreningens medlemmar till kungliga slottet.

Årets slutövning kommer att genomföras i Stockholms norra skärgård samordnat med övriga förband ur kustartilleriet och flottan. På annan plats i tidningen skriver några värnpliktiga om sin erfarenheter av utbildningen så här långt och jag räknar med att de i nästa nummer kan berätta om de aktiviteter som jag nämnd här ovan. Avslutningsvis vill jag

påminna om kamratföreningens årsmöte som genomförs den 21 april. Om vi inte ses då så tar jag tillfället i akt att önska er alla en fin vår och sommar.

Bengt Delang
Ordförande

Upprop!

Årsmöte 21 april

Torsdagen den 21/4 klockan 18.30 genomförs:

Årsmöte i Bohussalen

Efter mötet serveras

Vårmiddag på sedvanligt sätt

Anmälan om deltagande vid middagen lämnas senast 15/4 till:

Christer Norlander 031-28 68 45
fax, 031-68 10 15
E-mail, christer.norlander@mbox301.swipnet.se
eller Gun Strandberg 031-69 27 40

Välkomna!

P.S.

De som är intresserade av en guidad rundtur, där vi får se vad som hänt inom kasernområdet på senare tid, är välkomna till **vakten kl 17.00**. Anmäl gärna även detta till Gun eller Christer, så vi kan få fram Buss(ar) och Guide(r) till detta. Bussarna tar oss runt, så även om Du har svårt med att gå långt, är Du välkommen.

D.S

Upprop 2 !

Kamratföreningsträff i Göteborg 1999 -08- 27 — 29

Preliminärt program

Fredagen 27 augusti

Ankomst för tillresande, middag, förläggningsrutiner
Kl 19.00 Information

Lördagen 28 augusti

Kl 08.00 Frukost
09.00- Besök Kansö och Hönö Fiskemuseum
18.30 Kamratmiddag med dans

Söndag 29 augusti

Kl 08.00 Frukost
09.00 Rundtur Göteborg med besök på ostindiefären Göteborg III.

Kostnad per person 500 kronor. Enbart deltagande vid middagen på lördagskvällen 300:-/person.

Anmälan, senast 15/6 till:
Christer Norlander:

Tel: 031-28 68 45 fax 031-68 10 15
E-mail: christer.norlander@mbox301.swipnet.se

De som preliminärt anmält sig från nu och framåt, kommer att få ytterligare information i början augusti.

Vi hoppas och tror att många av Er ställer upp och representerar inför våra kamrater från övriga Sverige!

Gåvor till föreningen

Följande medlemmar har donerat varierande belopp till föreningen. Många av givarna har specificerat vad pengarna skall användas till. T.ex. Blomsterfonden eller Museet, medan andra bara donerat en summa, utan att specificera vad den skall nyttjas till. Det kostar pengar att driva museum, tidning, uppvaktning av medlemmar, ordna möten m.m., så HJÄRTLIGT TACK till alla Er som under det gångna året hjälpt till genom penninggåvor!

Agebrand, Gillis	Hagelin, Rune	Nyström, Harry
Allström, Rolf	Hamilton, Knut	Odebo, Nils
Bergh, Erik	Hammarstrand, Lennart	Olsson, Lars
Björheden , Bo	Haväs, Leif	Olsson, Roland
Blomberg, Eric	Hogedal, C-G	Oscarsson, Gunnilla och
Borgkvist, Kenneth	Holmqvist, Arthur	Sigvard
Brix, Rolf	Ingelshed, Ingevar	Palmgren, Arne
Broden, Bror	Jacobsson, Ingegerd	Ryden, Erik
Brunskog, Gunnar	Jacobsson, Sven	Schultze, Olof
Carleson, Per	Johansson, Birger	Silander, Bengt
Dagh, Douglas	Johansson, Ingvar	Strandberg, Gunnar
Davidsson, Inge	Jonasson, Alf	Stridh, Jerker
Dellheden, Sture	Jonsson, Egil	Sundberg, Harry
Dempe, Steve	Jörn, Freddie	Svahn, Arne
Ekstam, Gunnar	Kaaling, Rune	Svensson, Gunnar
Engström, Lennart	Kjellberg, Roland	Svensson, Lennart (OL)
Ericsen, Carl-Gustav	Kleist, Bror	Thorwaldson, Nils
Eriksson, Hugo	Larsson, B-Å	Törnbrink, Jan
Eriksson, Wilgot	Larsson, Göran	Uggla, Peder
Erixon, Olle	Leden, Harry	Wallerström, Lars
Fredén, Leif	Lundberg, Gustav	Wangler, Evert
Fredriksson, Rolf och	Magnusson, Bo	Warnström, Owe
Inez	Malmqvist, Bo	Wibring, Jack
Frej, Allan	Nilsson, Ingvar	Öhrn, Viran
Grimroth, Yngve	Nilsson, Jan	Öster, Roland
Gunström, Yngve	Nilsson, Nils Erik	
Gustavsson, John	Nirvander, Leif	
Göthede, Erik	Nyberg, Leif	

Modern utbildning vid KA 4

Både i *Ordförandens spalt* och hos *redaktören här ordet*, finns tankar på att låta kamratföreningen och regementet komma varandra närmare. Förhoppningsvis till bålbad för bågge.

Som ett första steg bjuter vi på här två artiklar skrivna av dagens 20-åringar, med dessas uppfattning och värderingar. Personligen tycker jag artiklarna tyder på engagemang och intresse. Här är det inte frågan om att: "Den här skiten maste göras. Önskar den snart var slut". Tyvärr har jag inte fått fram namnet på den person, som skrivit om PB-Min, men jag återkommer med det i nästa nummer.

Kaj

PB-Min

Grundutbildningen började med två veckor utan permission. Detta var jobbigt för de flesta, eftersom det var en stor omställning från det civila livet. Detta trots att våran grundutbildning hade ett lugnare tempo än tidigare årskullar för att minska antalet avhopp. Under grundutbildningen får man lära sig vad det innebär att vara soldat. Man får lära sig allt från att skriva till att skjuta.

Efter de första sju veckorna inleds skede två, vilket innebär att man lämnar GSU (Grundläggande Soldat Utbildning?) för att placeras inom Amfibie. Detta är ännu en omställning då tempot och kraven på oss höjs avsevärt.

I skede två börjar man på allvar att genomföra längre marschpass och springa den beröktade stridshinderbanan som alltid roar folk.

På grund av mycket beredskap och kvällsjänster som skede två har inneburit, har motivationen bland oss PB-Amf (Plutonbefälselever inom Amfibie) sviktat ganska mycket. Det var därför kul att börja med huvudtjänsten: PB-Min, vilken medfört en hel del varierad tjänst.

Det är sju PB-Amf elever uttagna till minplutonbefäl, som senare kommer att fungera som mingruppchefer. Utbildningen bygger på stort tekniskt kunnande för att på ett bra sätt kunna operera med vårt mycket avancerade minsystem M 9.

Arbetet som mingruppchef ställer stora krav på fördighet och ledarskap. Mingruppen består av endast fem man, vilket medför stora krav på varje minör. Vi har hittills hunnit med fyra

fällningar och genomförde hela processen under kompanioövningen på Kämsö vecka 849. Övningen innehöll bl.a. rek, gruppering av O-plats, fällning av minering samt försvar av O-plats. Landstigning var ett självtalat moment eftersom en mingrupp skall ha kunskaper att själva sakra den aktuella terrängen. Veckan innehöll även utövande av vaktjänst. På torsdagen kom batpersonal ut till Känsö för att bevitna mingruppens arbete. De möttes av en ovant

oss PB Min gick även igenom den beryktade UBK:n, utan större problem (Läs mer om den under Skärgårdsskytte red. num.). Innan start var farhågorna många, men vi på PB-Amf har haft mycket marschräning därfor blev kontentan att vi gled ifrån de flesta andra likt en söndagspromenad. Arbetet på stridsbåten under minfällning är mycket fysiskt krävande. Regelbunden fysisk träning är därfor ett naturligt led i utbildningen. En mina



Vilken båt är det?

lig syn, nämligen att folk verkligen kan frysa som lundar och inte alltid har 25°C på sovplatsen. Det är nämligen mycket kallt på en O-plats på en vindpinad holme i Göteborgs yttre skärgård. Da det även saknas kamin eller motsvarande värmeinrättning är det väldigt kallt under de långa vaktpassen. Gruppens storlek medför att den enskilde individen får väldigt lite sönin.

Under vecka 299 kommer GB elever på minpluton att rycka in. Utbildningen på minpluton av årets PB elever har flutit fram utan större problem. Flertalet av

K14C väger ca 750 kilo. När stridsbåten girar bildas ett väldigt moment och även vi på PB Min kan få problem att hålla i. Men det gäller som sagt var, vi citerar: "Fall in på unbenet och bit".

Enligt säkra källor har vi världens basta och mest avancerade minsystem av denna sort, dock finns det ej några liknande system att uppbringa i hela världen. Av detta kan man ju dra vilka slutsatser man vill.

Amfibieskytte en tuff utbildning

av: Korpral Hansson

Skärgårdsskytte

Årets kull av skärgårdsskytte är ett försök att skapa ett nytt skyttesförband, som skall ta över kustjägarnas uppgifter om försöken faller väl ut. Tyvärr kommer vi inte att krigsplaceras inom amfibiesystemet utan som den gamla sortens skärgårdsskytte, vi har dock genomfört samligu amfibieprov(PB). Här följer en liten genomgång av vår utbildningskontroll, som är ett av proven.

Under utbildningskontrollen vecka 50 prövades våra färdigheter ute i fält, på en rad olika sätt. Vi samlades söndag morgon klockan 07:30 inne på KA 4. Utrustningen visiterades, och vi åt lunch innan vi for iväg till Bulid skjutfält utanför Uddevalla. Under veckan fram till torsdag fick vi så visa vad vi lärt oss under de månader vi legat inne.

Våra kunskaper i förläggningstjänst, marsch, spaning med mera testades samtidigt som det lades en viss psykisk press på oss. Bland annat så genomförde vi den tre mil långa soldat-

marschen under måndagen. Under tisdagen och onsdagen fortsatte vi marschera, samtidigt som våra färdigheter i skyddstjänst, samband och sjukvård prövades.

Vi på skärgårdsskytte har under hösten legat på Pb Amf, tillsammans med minörerna under Lt Wallsin. Där har vi fått chansen att träna upp oss i längre marscher. Så när de under UBK:n delade in oss i grupper med övriga Pb



Oss ska jag springa oxå...

elever från amfibie, så hade vi det inte lika tufft som de övriga.

När marschpassen var avklarade framåt kvällarna, hade vi förläggningstjänst. Där vi prövades i de olika formerna av förläggningar, från vindskydd till tall 12. Där hade vi även försvarsuppgifter och det blev inte speciellt mycket sömn. Vissa nätter hade vi även andra uppgifter så som spaning och värngrävning. En del av övningarna gick ut på att

psyka oss och se hur vi reagerade, till exempel värngrävningen under natten till torsdag.

Det tyngsta under veckan var hungern och kylen. Vi åt bara ett mål mat om dagen, som tur var fick vi varm dryck utmed viingen. Kylen blev påfrestande när man lätrade på klädseln inför marscherna, och man inte hann klä på sig innan nästa övning påbörjades. Under tisdagsnatten var temperaturen nere på -17°C då vi låg i vindskydd. Annars var temperaturen cirka fem minusgrader.

Övningen avslutades med en stridsparorientering på cirka fem kilometer, denna skulle avklaras på åttio minuter för att man skulle få ett godkänt resultat på UBK:n. Efter det så åkte vi hem och fick en efterlängtad vila i bussen. På torsdagskvällen var det vård av den använda marielen som gallde, även värden ingår i kontrollen. Detta var svårare än man kan tro eftersom tröttheten gjorde en långsam.

Utbildningskontrollen gick lättare än vad vi hade förväntat oss, vi har genomgått övningar som varit jobbigare tidigare under hösten. Men nu har vi äntligen fått mottaga den gröna baskern, även om vi inte får använda den så är det skönt att veta att det inte finns någon amfibiesoldat som kan säga att de är bättre.

Min syn på generationernas förhållande till varandra

Gustav Lundberg

Vi talar ofta om äldres konservatism och ungdomars strävan till förnyelse och förändringar. Nu undrar jag om man inte kan säga följande:

Den äldre generationen med sin erfarenhet och möjlighet att se tillbaka och minnas de misstag som man gjort och därmed undvika att göra fel igen, har en uppgift att eventuellt bromsa ungdomars framfart. Den unga är till för framatskridande och tolka fastställda lagar och bestämmelser mitt emellan? Den generationen är till för att föra den äldre generationens arbete vidare. Se hur samhället fungerar. Den aktiva generationen följer de lagar och bestämmelser, som tidigare generationer författat. I det dagliga slitet hinner man inte med så mycket nytänkande, utan endast försöka

Vi gratulerar

95 år

Folke Sahlén 28 augusti

85 år

Klas Sörkvist 28 augusti

80 år

Sven Einarsson	10 juni
Hegardt Pettersson	23 juni
Johan Collin	22 juli
Maj-Britt Bergh	27 augusti
Topsy Erixon	31 augusti
Bengt Hanne	10 september
Claes Sprakarn	23 september

75 år

Jan-Erik Wikmalm	21 maj
Bror Larsson	17 juni
Carl-Gustav Hogedahl	19 augusti
Arne Svahn	20 augusti
Thorbjörn Ottosson	6 september
Gosta Rudhag	23 september
Torsten Nero	3 oktober

70 år

Göte Gustavsson	22 juni
Margareta Edlund	20 juli
Lisa-Greta Skogsäter	21 juli

65 år

Jan Tobiasson	19 juli
Gösta Mattsson	10 september
Stefan Liljefors	20 september
Eva Hugosson	24 september

60 år

Sune Forsmark	11 juli
Lars-Erik Wallerström	21 juli
N G Löfgren	7 oktober
Bengt Sänne	11 oktober

50 år

Gösta Ohlin	16 maj
Stefan Kjellberg	3 september
Jan Blomqvist	16 oktober

Nya medlemmar

Leif Kihlberg	Västerås
Jan-Erik Wikmalm	Göteborg
Bertil Karlsson	Västra Frölunda
Anders Andersson	Västra Frölunda
Gösta Dahlin	Västra Frölunda

In Memoriam

Följande medlemmar har avlidit:

Nils Torkelsson	Ture Hansson
Erik -Magnusson	Lilly Rehn
Sigvard Elmén	Ture Kronvall
Bertil Norrman	

Vi lyser frid över deras minne.

Ture Kronvall

En av våra flitiga och ambitiösa medarbetare i museekommittén har för alltid lämnat oss. Ture kom till oss med en fantastisk energi och goda kunskaper. Han tog bl.a. ansvaret för 150 cm strålkastaren, som han efter en kort tid fick att fungera perfekt.

På Tures förslag gjorde vi en tillbyggnad, så att vi kunde flytta ut maskinvagnen och därmed slippa det höga ljudet vid strålkastaren. Tyvärr fick han inte upp leva till den nya anläggningen togs i bruk.

Nu var det inte bara strålkastaren han ägnade sig åt. Han var äldst av oss, men klättrade vigt på stegar och ställningar när vi isolerade och satte upp spänplattor i byggnad 2.

Vi minns en god kamrat och önskar Dig: *Vila i frid.*

Kamraterna i KA 4 kamradsförenings museekommitté

Vem var sergeanten Gustav Bäckström?

Många har under krigsåren och tidi-
gare lärt känna sergeanten Bäck-
ström, som en palitlig, arbetsam och
kunnig person. Han var under för-
sta världskriget politiker, vilket
gjorde att Bäckström blev chef för
livsmedelskommissionen i Västra
Frölunda kommun, samt ledamot i
Lisebergs Nöjesfält 1923.

Bäckström var född i Karlskrona
1890 och kom i krigstjänst 1908 på
KA 2. Utnämnd till underofficer av
3:de graden är 1915 å Minavdel-
ningen. Bäckström översfördes sedan
till KA 3 (Nya Varvet) strax efter
underofficersutnämningen. Han
möttade sin blivande hustru Hulda i
Göteborg. Bäckström tog snart av
sked och fick ett bra politiskt arbete,

När Första världskriget tog slut, be-
hövde man ej livsmedelskommis-
sionen mer. Bäckström fick ett nytt
arbete som tillsynsman på bat-
teriet Stockholmsskär från 1924 till
1930. Han flyttade alltså ut till ön
med hustru och två barn, Arvid och
Inger. Uppgiften var att bevakा bat-
teriet.

Eftersom jag under denna tid bodde
på Nya Älvborg, akte vi barn i placerades som expeditionschef på
samma båt (Stänkan) till skolan på Fortifikationsexp under majoren
Nya Varvet och sedan Dalaskolan, Rosensvärd och fanjunkare Ullgrims.

Familjen Bäckström bodde i ett litet Bäckström anställde expeditionsper-
hus på 2 rum och kök på skäret, sonal som han utbildade själv. Det
Dessutom tog familjen hand om var inköpsavdelning och allmänna
kunming person. Han var under förre tillsynsmanen Sahlstedts kontorsgörömnål.

För arbete i skär-
gården behövdes mycket personal.
Ofta om söndagarna tog min far vår
Frölunda motorbåt över till Stockholmsskär
och hämtade Bäckström för en tur
till långedrag, där man köpte tidning
system. All materiel låg nu på olika
barn.

Dyrön plus alla småöar. All materiel

1930 fick Bäckström tillsynen av

Oscar II Fort. Man ordnade ny bos-

tad i vaktbaracken, där KA 4 mu-

Jag hörde ofta "gubbarna" säga, hur

seum nu är inrymt.

att vi har en sån ordningsam exp-

Kurt Brandebys farfar var snickar-

chef, som inte bara bokför ma-

mästare på Fortenheten Nya Varvet.

Han utförde arbetet med hjälp av själva. Han är alltid hjälpsam och

flera snickare.

Bäckströms arbete blev nu tillsyn på

två platser, nämligen Q II Fort på

förmiddagen och sedan med båt kl

12.00 ut till Stockholmsskär, för att

vara åter i bostaden kl 16.00.

1938 byggdes en bättre bostad at

tillsynsmanen Bäckström. Den

byggdes vid norra sidan av brand-

dammarna nedanför Radarhöjden.

Inger har läst igenom manuskriptet

och godkänt det.

Stig Svanberg

Musealt! Vad som händer vid KA 4 museum

KA 4 museum (Sergeant Bäck-
ströms bostad enligt artikel ovan
utvecklas vidare. Före slednings-
maskinvagnen till strålkastaren. Ge-
nom den kan vi avskärma ljuset vid

körning, så att det blir lättare att de-
monstrera lysning med strålkas-
taren. Isolering och målning av
byggnad 2 är nu klar.

Radarvagnarna och bilarna är utflyt-
tade och en omfattande omflyttning
av materieken pågår. I byggnad 2 fortet avskiljs från KA 4 område
kommer all artillerimateriel att sam-

las, vilket innebär att vi i byggnad 1 Långedragshället via Försvarsgatan,
Beträffande Oscar II Fort, sa hoppas jag att när detta läses, pågår flytningen av pjäserna från Tor-
I anslutning till den nya infarten Red. Ann) utvecklas vidare. Före slednings- radar- och signalmateriel, kommer en servicebyggnad att
maskinvagnen till strålkastaren. Ge-
nom den kan vi avskärma ljuset vid
körning, så att det blir lättare att de-
monstrera lysning med strålkas-
taren. Isolering och målning av
byggnad 2 är nu klar.

I övrigt kommer inom en snar fram-
tid ett stängsel att sättas upp, så att
kommer att ha ett nära sam-
arbete med Fastighetsverkets pro-
jekt O II fort så att framtidens synes
mycket spännande. Kanske vi om
några år får ett museum med ett ut-

byggt fort från 1900-talets början i
direkt anslutning till KA 4 område.

Gustav Lundberg

Korsordet KA Fyren nr 1 1999

Vägrätt:

1. Manligt klientel med nedvärderande rykte
16. Om igen
17. Befriade från drogmissbruk
18. Irlandsk, känd flöjtist
19. Utan dem ingen framgång
21. Kryssat
22. En islamisk sekta
23. Lamour, stjärna i Hollywood på 40-talet
25. Synes hästen göra på 76 våg
27. Ses mitt i spinnackern
28. FN - chef
29. Packning
30. Förärlde
32. Förspilla
34. Dom som har "hann om et" enligt Cederhök
36. Före detta
37. Blir gatan vintertid
39. Vara omedgörlig
40. Patriarkalisk
42. Förstärkningsord för sanningen
43. Däri kan iris skönjas
44. Puckeloxe
46. Avisa
47. Passa ihop
48. Växel som godkänts till betalning
51. Cykelslang
52. Emiliano Zapata
54. Mjöliga skenfrukter, orangeröda med sött fruktkört
57. Hit och dit
58. Riskabel
59. Asiatsk motsvarighet till vår pouatis
62. Brevstart man emellan
63. Grevlig betjänt
64. Voljär
65. Amerikansk delstat
68. Vinst
70. Elektrod
71. Härnningsmedel, bildligt talat
74. Nykomling på arbetsmarknaden
75. Individer
76. Cirkelrunt ridspar

Lodrätt:

1. Synes taxen gör på promenaden
2. Skienträmmässigt
3. Liknande
4. Också en stat i staterna
5. Österrikisk tonsättare
6. Kanske
7. Kuvajstil
8. Dess res har fått sitt namn efter en hördig kustslätt i Israel
9. Knorrhame
10. År vihra slantar i Fredrikshamn
11. Ö i Irlandska sjön
12. Trög
13. Viilkanda längs trafikleder
14. År inte alla med på galoppen
15. Intar högsta pallen
20. Ekonominisk fördel på aldershöft
21. Överflödiga
26. Området
28. Torgskräck
31. Sista bokstaven i grekiska alfabetet
33. Skimrande vävnad
35. Norsk alv
38. Mått
39. Fordon
41. Förborgar
44. Råls
45. Nedatgående trend

47. Glo
49. Chicagogangster
50. Domstol
51. Hans droppar är kända
52. Skördades i mångfald
53. Tillkom i Skapelseons vägga
55. Komiker i ljudfilmens barndom
56. Sysslade med
60. Asverktyg
61. Sällsynt
64. Anställd
66. Sist i hundspann
67. Händinfektion
69. Ersatte Centrala värnpliktbyrån 1968
72. Geometriska löppar
73. Kungsfisk

Korsord 1/99



Konstruktör: Sven Einarsson

Lösning korsord 2/98

Lösningar insändes före 1/7 d.å. under adress:

KA-fvren

Redaktionen c/o Muséet

Box 5155

426 05 Västra Frölunda

Vinnare 2/98:

Första pris: Roland Kjellberg Göteborg

Andra pris: Allan Freij Hisings Backa

Tredje pris: Robert Henriksson Mölndal

Grattis och tack till alla som skickat in lösningar!

**Det var faktiskt närmare 50 lösningar
denna gång!!**





**KUSTARTILLERIETS KAMRATFÖRENING
GÖTEBORG**